

Week 1 - Lofprijs | God eren om Wie Hij is

Dag 1 - God is Heilig	
Dag 2 - Gods is Machtig en vol Kracht	
Dag 3 - God is Liefde	
Dag 4 - God is Genadig	
Dag 5 - God is Trouw	
Dag 6 - God is Alomtegenwoordig	
Extra - God is Barmhartig	

Gezinsopdracht:

-  **4-12 jaar** **Maak een grote hand (van karton of klei)** - kleur de duim rood en schrijf er 'lofprijs' in. Schrijf om de hand de 7 woorden die je deze week geleerd hebt of gaat leren om God te prijzen en gebruik ze in je gebed. Je kunt dit ook op een canvas doen – en plaatjes zoeken uit tijdschriften, die afbeelden wat je geleerd hebt of gaat leren. Maak je eigen kunstwerk voor boven je bed of in de woonkamer.
-  **10-12 jaar** **Maak je eigen lof schilderij!** Zoek nog meer eigenschappen in de Bijbel waarvoor je God kan loven en prijzen. Schrijf deze op een karton of canvas en zoek er afbeeldingen bij. Maak zo je eigen kunstwerk voor je slaapkamer, zodat je dagelijks ziet waar je God voor kunt loven! (Voorbeelden: Gods wijsheid, geduld, soevereiniteit, goedheid, rechtvaardigheid, genade, liefde, onveranderlijkheid. etc.) Bijbelgedeelten: Exodus 34:6-7 en Psalm 145, 150

Weektekst(en)– zie bijlage, kleur de tekst in of schrijf de tekst zelf uit, zeg hem samen op.

-  De HEERE is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden. Psalm 145:3
-  De Heer' wil ik prijzen elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van Zijn lof Psalm 34:2
[Bijbeltekst op muziek](#)

Link- [Playlist liederen Youtube - Lofprijs](#)

Dag 1 – God is heilig

Dat God heilig is, betekent dat Hij perfect, puur is in Zijn natuur, karakter en Zijn daden. Het betekent ook dat God helemaal gescheiden en vrij is van alles wat zondig en kwaad is. God doet geen zonden (verkeerde dingen). Deze heilige God ziet jou en heeft ook jouw haren geteld (ja, dit staat echt in de Bijbel! Lees het maar in Lukas 12). Hij kijkt liefdevol naar jou. Hij is jouw Schepper. Hij weet wat je verkeerd doet en wat je moeilijk vindt om te veranderen. Hij verlangt dat al Zijn kinderen ook heilig voor Hem leven. Dat ze Zijn liefde laten zien aan anderen. En dat is mogelijk door de Heere Jezus!

 **Lees samen:** Psalm 99:9b Heilig is de HEERE onze God

 **Zingen of luisterlied** - YouTube: [Heilig, Heilig, Heilig](#)



*Heilig, heilig, heilig,
Heer', God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
drieuldig God, die een in wezen zijt.*

*Heilig, heilig, heilig!
Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig,
enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.*

*Heilig, heilig, heilig,
Heer', God, almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
drieuldig God, Die Een in wezen zijt.*

 **Vraag:** Lees nogmaals Psalm 99:9b- praat hier samen over. Probeer eens aan een jonger broertje of zusje) uit te leggen wat het betekent dat God heilig is?

 **Lofprijs: Prijs God om Zijn heiligheid! - Zeg samen of alleen:** Heere God wij prijzen U (ik prijs U): U bent heilig!

Aanmoediging gelovige kind (GK): Leef heilig en aanbid God met eerbied – Hebr 12:28

Oproep niet gelovige kind (NGK): God is heilig en wil je zonden vergeven, door de Heere Jezus kun je bij God de Vader komen - Openbaring 21:27/Johannes 3:16

Dag 2 – God is machtig en vol kracht

Dat God almachtig en vol van kracht is, betekent dat Hij de hemel, de aarde, alle sterren enz. gemaakt heeft. Hij is jouw Schepper en heeft je gewild op deze aarde. Gods macht gaat over de hele aarde en is zelfs in de hemel zichtbaar. De hemel is oneindig, dus ook Gods macht is oneindig. God die zo machtig en groot is, komt zo dichtbij jou, doordat de Heere Jezus als baby geboren is en als mens op deze aarde geleefd heeft. Hij heeft een leven net als jij geleefd en is net zo oud geweest als jij. God heeft de mensen zo gemaakt dat ze op Hem lijken, staat er in Genesis 1:26. Alles wat Hij heeft gemaakt, gaf Hij aan ons om over te heersen. We mogen passen op de dieren, op alles wat God heeft geschapen. En zo goed voor de aarde zorgen. God heeft Zelf alle macht (Psalm 8). Niets is te moeilijk voor God!

 **Lees samen:** Psalm 8/ Genesis 17:1 (Almachtige)/ Psalm 147:5 (1-6 kracht)

 **Zingen of luisterlied** - YouTube: [Zie ik sterren aan de hemel staan](#) of [mijn God is zo groot](#)

Zie ik sterren aan de hemel staan,
aan de donkerblauwe lucht de maan,
is het of de nacht mij noemt de naam,
van een Machtig God.

Deze God die aard' en hemel schiep,
is dezelfde God Die mij eens riep,
uit het duister tot Zijn heerlijk licht,
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag.

Die Zijn liefde aan mij openbaart,
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart,
elke dag mij in Zijn hand bewaart,
hóe groot is God voor mij!

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen (2x)

De bergen schiep Hij, rivieren erbij
De sterren maakte Hij ook
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen.

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij
Hij zorgt voor jou en voor mij
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen.

Heb jij soms verdriet? 't Is God die het ziet
Hij legt zijn handen op jou
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen.

 **Vraag/opdracht:** Waarin zie jij Gods kracht? (Gebruik het gedeelte wat je gelezen hebt), Kijk vanavond eens naar de sterren, kun je ze tellen? Of als het nog licht is buiten, kijk op de computer naar mooie sterrenbeelden! [Sterren en sterrenbeelden \(metopenbijbel.nl\)](#) of [Video God of wonders \(minuut 17\)](#)

 **Lofprijs: Loof God om Zijn kracht! Zeg samen:** God U bent machtig, Ik prijs U om Uw macht en kracht!

Dag 3 – God is Liefde

Dat God liefde is, betekent dat Hij verlangt om jou als Zijn schepsel het beste (=goede dingen) te geven. Dat heeft God de Vader gedaan door Zijn Zoon, de Heere Jezus, te geven voor de vergeving van onze zonden. De liefde van God zien we in de dood van de Heere Jezus aan het kruis en Zijn opstanding. Zijn liefde zien we ook in de zorg voor ieder kind en elke volwassene die in God gelooft. God wil met Zijn liefde in jouw hart wonen. Gods liefde zie je ook elke dag vanaf het moment dat je wakker wordt, totdat je weer gaat slapen, en zelfs nog als jij ligt te slapen. Hij maakt je elke ochtend wakker, Hij geeft je adem, je hebt elke dag genoeg eten en drinken, je hebt een lieve moeder en/of vader die voor jou zorgen, je mag genieten van Gods mooie natuur... jij weet vast nog wel meer dingen te bedenken waaraan jij kan weten dat God Zijn liefde laat zien?!

 **Lees samen:** Johannes 3:16, 1 Johannes 3 :16 & 17 of 1 Johannes 4: 8, 16.

 **Zing of luister samen - YouTube:** [Heer' ik prijs](#)

Heer', ik prijs Uw grote Naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer', ik prijs Uw grote naam.

 **Vraag:** Hoe zie jij Gods liefde voor jou? *Teken dit samen of knip plaatjes uit tijdschriften en plak die op een hart. Hang het op een mooie plek in de kamer zodat jullie er elke dag naar kunnen kijken. (Zie bijlage voor hart). Je kunt ook aan de grote opdracht werken die aan het begin van deze groeicursus staat.*

 **Lofprijs: Loof onze God om Zijn grote liefde voor ons! Zeg samen:** Wij prijzen U om Uw grote liefde voor ons!

Aanmoediging voor GK: Heb God meer en meer lief - 1 Joh 4:19 en deel Gods liefde uit aan anderen.

Oproep voor NGK: God heeft je lief en stuurde Zijn Zoon naar het kruis: geloof in Hem-geef je hart aan Hem, door je zonden te vertellen en de Heere Jezus in je hart te vragen- dat is geloven! Johannes 3:16

Dag 4 – God is genadig

Dat God genadig is, betekent dat Hij vol van liefde is voor elk schepsel op deze aarde. Het is Zijn totale onverdiende gunst waarmee Hij eeuwig leven en zegeningen geeft aan ieder kind, en aan elke volwassene die tot Hem gaat voor vergeving. Je kunt dit ook Zijn reddende genade noemen – denk maar aan een reddingsboei die uitgeworpen wordt van een schip om een drenkeling te redden (Efeze 2:8-10). God wil jou genade geven voor elke dag om met Hem te leven. (2 Cor 12:9) Met Gods genade kan je doen wat Hij van jou vraagt: Hem liefhebben en gehoorzamen. Misschien willen papa of mama wel het verhaal vertellen van John Newton. Bijzonder he, dat hij op het moment dat hij zoveel moeilijke dingen meemaakte, het lied ‘Amazing Grace- genade zo oneindig groot’ schreef?! Klik op deze link om het verhaal te lezen: [Het verhaal achter Amazing Grace](#)

 **Lees samen:** Psalm 145:8

 **Zing of luister samen YouTube:** [Vader ik aanbid U](#) of [Genade zo oneindig groot](#)

Vader, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

Jezus ik aanbid U.
'k Leg mij leven voor U.
Halleluja.

Heil'ge Geest, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.
Halleluja

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan 'k zien.

Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in Zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.

 **Vraag/opdracht: Praat samen over het lied ‘Genade zo oneindig groot’.** Ben jij door Gods genade al een kind van Hem? Praat er samen over of je dat kan weten en vraag aan papa en mama hoe zij dat weten. *(Optioneel: Maak samen een tekening over het lied.*

 **Lofprijs: Loof God om Zijn genade - Zeg samen:** Vader God, ik loof U om Uw grote genade!
(zing nogmaals een van de liederen of een ander lied)

Dag 5 – God is trouw

Dat God trouw is, betekent dat Hij trouw is in Zijn plannen. Hij beloofde aan Noach dat de aarde niet meer door water zal vergaan. Dat zal niet gebeuren want God is trouw! Als teken hiervan hebben wij de regenboog van God in de wolken. Als God jou wat vraagt te doen, dan geeft Hij je altijd wat je nodig hebt. (1 Thess. 5:24) God is trouw aan al Zijn beloften. Hij houdt Zijn beloften en als jij in Hem gelooft zal Hij jou nooit verlaten, zie Hebrëeën 13:5b. Je nooit meer verlaten. Wat een belofte!

 **Lees samen** Genesis 9:11-17, Psalm 71 vers 22 of Psalm 146 vers 6

 **Zingen of luisterlied - YouTube** [Groot is Uw trouw O Heer'](#)

Groot is Uw trouw, o Heer' mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Groot is Uw trouw, o Heer', groot is Uw trouw, o Heer'
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer', aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is Uw trouw, o Heer', groot is Uw trouw, o Heer'
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer', aan mij betoond

 **Vraag/opdracht:** Noem samen dingen op waarin je Gods trouw ziet – Gebruik Genesis 9, Psalm 71 of Psalm 146. *Verzamel deze week een keer tijdens een wandeling dingen uit de natuur die iets zeggen over Gods trouw voor jou/jullie.*

 **Of teken een regenboog:** *Bijzonder he, dat God niet alleen met woorden spreekt, maar Zijn beloften nog eens extra duidelijk maakt door zichtbare tekenen in de natuur te geven. Wat is God groot!*

 **Lofprijs: Loof God om Zijn grote trouw! Zeg samen:** Eeuwig duurt Uw trouw!

Dag 6 - Gods is alomtegenwoordig (overall)

Dat God alomtegenwoordig is, betekent dat Hij overal is. Er is geen plaats waar Hij niet is. Zijn algemene aanwezigheid is overal, maar Hij is speciaal aanwezig in de hemel en in de harten van iedereen die in Hem gelooft en Hem volgt. Dat is bijzonder hè, de Grote God die alles maakte in jouw hart! Volg jij deze Alomtegenwoordige God al?

 **Lees samen** Psalm 139 vers 7-12 – Engelse video: [Psalm 139](#)

 **Zingen of luisterlied – YouTube** [Op bergen en in dalen](#)

Op bergen en in dalen
en overal is God.
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God.
Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God.

Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij.
Wie steunt op Zijn vermogen
die dekt en zegent Hij
Hij hoort de jonge raven
bekleedt met gras het dal
heeft voor elk schepsel gaven
ja, zorgt voor 't gans heelal

Roem Christen, aan mijns linke
en rechterzijde is God.
Waar 'k macht'loos nederzinke
of bitter lijd', is God.
Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God.
In dood en doodse banden,
ja, overal is God

 **Vraag:** Lees nogmaals Psalm 139 vers 9 en 10 bedenک eens een plekje op de wereld waar niemand kan komen. Zou God daar kunnen komen?

 **Lofprij:** **Loof God om Zijn Alomtegenwoordigheid (Hij is er altijd en overal)**

Zeg samen: Heere God, Wij loven U, U bent overal

Extra - God is barmhartig (bewogen)

Dat God barmhartig is betekent dat Hij niet wil dat er iemand (geen kind en volwassene) verloren gaat, maar dat iedereen tot geloof komt en Hem leert kennen. Ook lijdt Hij mee met alle moeilijke en verdrietige dingen in jouw leven of als je worstelt met zonde (boosheid, ruzie maken, liegen etc.). God is 'barmhartig', God heeft een 'warm hart'. Je kent het woord misschien wel van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat is maar een klein stukje in de Bijbel. De hele Bijbel gaat over de barmhartige God!

 **Lees samen** Hebreeën 4 vers 14 tot 16 en luister [tekst op muziek](#) of lees het verhaal van de Barmhartige Samaritaan uit de kinderbijbel – Lukas 10:25-37 Video: [De Barmhartige Samaritaan](#)

 **Zingen of luisterlied - YouTube:** [Heer' ik prijs Uw grote Naam](#)

Heer', ik prijs Uw grote Naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer', ik prijs Uw grote Naam.

 **Vraag:** Wat lees je in Hebreeën 4:14-16 over de barmhartigheid van God? Wanneer was jij voor het laatst verdrietig? Kan je je voorstellen dat God op dat moment ook barmhartig was? Dat Hij medelijden had met jou?

 **Opdracht:** Maak een tekening over Gods Barmhartigheid n.a.v. het verhaal over de Barmhartige Samaritaan of Hebreeën 4 Of: Speel, als je met genoeg personen bent, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan na. Hoe voelde de man uit Jericho zich bij elke persoon die hem passeerde? Welke persoon liet iets zien van hoe God is?

 **Lofprijs: Loof God om Zijn barmhartigheid. Zeg samen:** Ik loof U omdat U een barmhartige en liefdevolle God bent!

Aanmoediging GK: Deel je hart met God over de moeilijke dingen in je leven. Hij is met jou bewogen= heeft medelijden met je.

Oproep NGK: Vraag de Heere Jezus jouw zonden (noem ze specifiek) te vergeven, Hij wil jou redden. Hij heeft medelijden met jou.

Creatieve opdracht (optioneel) – Schrijf zelf jouw loflied voor God. Misschien heb je wel een broer(tje) of zus(je) die met je mee wil zingen of spelen!

Weektekst (en)

De HEERE is groot
en zeer te prijzen,
Zijn grootheid
is niet te doorgronden.

Psalm 145:3





De Heer' wil ik prijzen
elk uur van de dag, mijn mond
is altijd vol van Zijn lof
Laat mijn leven een loflied
zijn voor de HEER'.

De nederigen zullen het
met vreugde horen.



Psalm 34:2,3



Bijlage bij weekopdracht



Bijlage bij dag 3

